

Sư Giác Nguyên giảng pháp  
trong chuyến đi thăm thánh tích Ấn Độ  
tháng Hai năm 2025

## PHÁP THOẠI SỐ (11)

*Kalama tri ân đh Nguyễn Thị Ngọc Ánh ghi chép.*

[08/03/2025 - 03:49 – anhlibrary]

Thà ngồi đầu con gà còn hơn là ngồi ở đuôi chim phụng. Tức là thà là coi nguyên đám cỏ này nè, chứ còn không có đi theo làm đệ tử mấy ông Tam Tạng, hiểu không? đó, thì trong kinh Koran có câu thế này: thật là sĩ nhục khi được tôn xưng bởi một bầy ngu như vịt, thật là sĩ nhục khi mà được tôn vinh bởi một bầy ngu như vịt. Đúng là một người có nội hàm thì họ không ham cái rần rần mà họ cần cái nội dung. Thì ông sư phụ này ông thích cái rần rần. Ta thà ngồi đầu gà chứ không ngồi ở đuôi phụng. Thì hai huynh đệ mới chào ông, nếu như vậy thì tình nghĩa sư đồ đến đây nó hết, tụi này xin đi, thì trong đó một nửa hội chúng của ông đứng dậy đi theo hai vị Đại sư huynh, từ đó chúng ta có con số 250, đó. 250 cộng với cái số kia của 3 anh em Kassapa thì là 1250. Thì hai vị vừa gặp Phật thì Phật chỉ đưa bàn tay ra Phật nói Chánh Pháp được khéo thuyết giảng, các Tỷ Kheo hãy đến đây... 1:19... Chánh pháp đã được thuyết giảng hãy đến đây để hành phạm hạnh chấm dứt khổ đau. Thì Ngài vừa nói vắn tắt như vậy thì hai vị, 257 vị lập tức tóc, râu rụng hết, y áo có sẵn trên người như đã tu lâu từ trước.

Kể từ hôm đó Đức Thế Tôn mới có 36 tuổi kém 3 tháng, đúng không ta? đúng không? Ngài đắc năm 35, thì cộng với 9 tháng thì Ngài được 36 tuổi kém 3 tháng. Tại sao tôi nói rõ chuyện này? là bởi vì Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên bằng tuổi nhau và hai vị lớn hơn Đức Phật 4 tuổi, 4 tuổi. Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài tịch là Ngài 84, Ngài Mục Kiền Liên cũng 84 lớn hơn Đức Phật 4 tuổi, thì khi đó Đức Phật 36 tuổi kém, thì hai vị này bao nhiêu? 40 và các vị biết cái thời điểm mà rực rỡ nhất của Đạo Phật chính là thời điểm đó.

Đạo Sư chỉ có 36 tuổi kém và hai vị thượng thủ chỉ có 40, Đạo mình cực kỳ mạnh, vô cùng mạnh và tất cả những cái duyên sự đó được kể đi tại cái chùa Trúc Lâm này và có rất nhiều cái thời pháp, có rất nhiều cái học giới được thuyết giảng, và được cấm chế ngay tại chùa Kỳ Viên này. Và nói đến lịch sử Phật giáo thì có 6 ngôi chùa thời Đức Phật mà chúng ta tuyệt đối không thể không nhắc:

- Một là chùa Kỳ Viên.
- Hai là chùa Trúc Lâm.
- Ba là chùa Ghositara.

Chỗ mà mấy ông Sư gây với nhau banh nóc chùa, nhớ không? rồi Ngài bỏ vô rừng. Cái chùa đó gọi là gì ta? Ghositara. Kỳ Viên, Trúc Lâm, Ghositara.

- Nigrodhara là cái chùa mà ở Kalipavatthu vua cha cất riêng cho Ngài, xong chưa?
- Rồi chùa Đông Phương. 6 chùa mà ta: Kỳ Viên, Trúc Lâm, Ghositara, Nigrodhara, Đông Phương, còn một chùa nữa, chắc sập rồi tôi không nhớ.

Các vị biết Ngài trụ thế 45 năm, mà cái chùa này lọt vô trong danh sách của 6 chùa, có nghĩa là cái chùa này không phải là dở. Các vị biết lúc Đức Phật niết bàn cái số lương Tỷ Kheo trên Ấn Độ là bao nhiêu không? mấy cái này phải nên nhớ, 700 ngàn, mà trong khi đó số lượng đó chùa biết bao nhiêu, đúng không? 700 ngàn là nhiều lắm luôn, vậy mà có 6 cái chùa được nhắc tới phải là... ah Kukkutara, chùa con gà, cũng gần đây.

Tôi nhớ rồi: Kỳ Viên, Trúc Lâm, Đông Phương, Nigrodhara, Ghositara, Kukkutara là chùa con gà, rồi. 6 cái chùa, Kukkutara, 6 cái chùa gắn liền với kịch sử Phật giáo thời Đức Phật và hôm nay thì chúng ta quay lại, chúng ta thấy chùa Đông Phương, trời tan nát. Hôm nay quay lại mình thấy có cái Trúc Lâm và Kỳ Viên thì còn ngon lành. Còn cái chùa Nigrodhara thì biệt tích. Bốn chùa mát sạch rồi, bốn chùa mát sạch rồi, ah không, 3 chùa mát sạch, còn chùa Đông Phương thì giống như Phật giáo Việt Nam vậy.

Đó là một duyên sự về chùa Trúc Lâm, còn một duyên sự nữa đó là ngay tại chùa Trúc Lâm này nè là chứng kiến cái cuộc đảo chánh bất thành của Phật giáo mình, nhớ không? là chuyện gì ta? Đề Bà Đạt Đa ngay tại chỗ này. Tức là ngay tại đây là có lúc Ngài Xá Lợi Phất Ngài đi vào thành Vương Xá Rājagaha, lát đây mình có đi ra Rājagaha không? không biết còn không? không biết nó nằm ở đâu nữa? chắc vòng vòng ở đây nè. Thì Ngài đi vào trong đó Ngài thông báo mọi người rằng: Trong Tăng đoàn của chúng ta có một vị Tỳ Kheo vô cùng xuất sắc đó là Đề Bà Đạt Đa mới xuất gia không bao lâu mà đã chứng thân thông, giới luật trang nghiêm. Nhưng mà cũng chính tại đây, Đức Phật đã dạy Ngài Xá Lợi Phất thông báo cho Phật tử biết rằng từ đây về sau Tăng đoàn không có chịu trách nhiệm, không có chịu trách nhiệm về những cái việc làm của Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa nữa. Khởi sự từ đây, các vị còn nhớ không? Vua A Xà Thế là người ở đây, nhưng mà cuối cùng thì khi mà mọi chuyện qua hết rồi, tức là sau bao nhiêu lần, 16 lần thuê người cung thủ bắn lên Đức Phật 16 lần, một lần ông cho vua thả con voi say, một lần ông lăn đá ở núi Kỳ Xà, cái núi hời sáng, ông lăn cái cục nào không biết có còn không? hời sáng dám cái cục đó lắm.

Rồi chia rẽ Tăng đoàn, ông đem 500 vị Tỳ Kheo, 500 vị Tỳ Kheo Ni đi về cái chỗ khác, mình chỉ biết cái chỗ khác ở gần chùa Kỳ Viên mà mình không biết cụ thể ở chỗ nào. Khi ông bị lâm trọng bệnh, ông hỏi hận, trước khi ông hỏi hận thế này, ông có một người đệ tử rất là thân, chí thân tên là Kokalika, nhiều người cứ lộn là Coca cola không phải, mà tôi nhớ chuyên nữa.

[có lần đó Giáo Hoàng đi Mỹ, Giáo hoàng đang phát biểu, tự nhiên có ông tỷ phú Mỹ ông đi lên, ông nói gì với Giáo hoàng, Giáo hoàng đỏ mặt lên, đám vệ sĩ của Giáo hoàng mới kê ông tỷ phú xuống thì phóng viên hỏi ông tỷ phú nói gì mà ông Giáo hoàng nổi giận, Đức Cha nổi giận, ông nói đâu có nói gì đâu, tôi cúng cho Vatican một tỷ chỉ đổi chữ A-Men thành chữ Coca thôi, Đức Cha không có chịu]

Thì ông Kokalika rất là ghét Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên và trong một đêm kia thì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến ngay cái chỗ mà Ngài Đề Bà Đạt Đa thuyết pháp, mà tại sao thuyết pháp? mà tại sao ông ghét mà ông cho thuyết pháp? ông đệ tử ghét chứ ông Đề Bà Đạt Đa không có ghét, phải nói rõ như vậy. Thì ông mới nghĩ trong bụng là hai vị này đã bỏ Phật mà đi theo ông, ông mừng lắm, cho nên ông mới nhường cái chỗ Pháp thoại cho hai vị này giảng. Mà không ngờ là hai vị này giảng xong, tất cả 500 vị đi sạch, thì ông Đề Bà Đạt Đa khi mà ông nghe ông Kokalika nói đi hết rồi thì ông thô huyết, ông thổ huyết bắt đầu từ đó ông trở bệnh.

Còn riêng ông Kokalika kia thì ông có phán một câu là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên Thánh cái gì, đều là những người ham hố, cái chuyện vậy, lý do vì sao mà nói hai vị đó, các vị muốn nghe? mình có thời gian không? có một lần đó hai vị trưởng lão (mấy cái chuyện này nên nghe) hai vị trưởng lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi đến một cái làng xa, các Phật tử ở đó họ nghe các Ngài tới họ mừng lắm, thì ông Kokalika này ông mới đi vận động người ta cúng dường, vận động y áo, thực phẩm cúng dường cho hai vị, lúc đó ông chưa có ghét. Thì khi mà ông vận động như vậy thì hai vị này đến, ông mới ra ông nói tất cả những cái này do con vận động mọi người ra đón rước hai Ngài. Thì hai vị đó từ chối, hai vị đó mình là Tỳ Kheo không có làm như vậy được, nghe kịp không? mình là Tỳ Kheo mình không có làm như vậy được. Ông oan trái ở chỗ đó, rồi tưởng sao, ông nghe như vậy, song, ít hôm sau ông lại thấy các Ngài đi chỗ khác các Ngài nhận, hiểu tôi nói không? tức là Ngài về Hà Nội thì Ngài thấy ông làm quá Tỳ Kheo không có làm như vậy, bữa sau Ngài ra Hải Phòng thì mọi thứ nó hợp luật thì các Ngài nhận, thì ông ở Hà Nội ông nghe tin vậy ông

giận. Trời ơi tưởng gì, ở Hà Nội làm màu, tưởng sao ra Hải Phòng cũng nhận, hiểu không? đó, thế là ông mới nói hai vị này là ham hố chứ Thánh cái gì. Thì lúc đó có một người thầy cũ, người thầy cũ của ông Kokalika này, ông tên là Tudu, ông mới hiện xuống ông nói vì tình thầy trò, ông nói nè nè không có nên phạm thượng với hai vị đó, chết thảm đó. Thì ông Kokalika này ông không có nghe, ông biết đó là sư phụ mà ông không nghe, ông kia tự nhận ta là thầy cũ của con. Ông không nghe, ông nói: tôi vẫn xác nhận với Thầy, hai ông đó không có tu hành gì hết, ham hố, thì ông Phạm Thiên này ông mới vào bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn con đã nói như vậy mà Kokalika không nghe. Thì lúc bấy giờ trên người của Kokalika này ra một cái mụn trước rồi nó lớn dần thành ra là nhọt, rồi từ nhọt nó phát ra thành bươu như là trái sung vậy đó, có ai biết cây sung không? nó mọc chùm chùm, tôi kể mà tôi ớn, nó mọc ra một chùm xung rồi bắt đầu nó vỡ mấy trái sung đó ra thì nó mù không và ông chết ông đi thẳng xuống địa ngục.

Trong Chánh Kinh gọi là địa ngục Liên hoa, tức là ở dưới máu me không, nhưng mà ở trong chú giải thì nói rằng đó cũng chính là địa ngục A Tỳ. A Tỳ nó có nhiều tầng, mà tại sao gọi là Paduma, đây là một cái lỗi về kiến thức, rất nhiều vị thấy chữ Paduma mừng lắm, tưởng rằng Paduma là hoa sen, đúng, Om Ma Ni Padme, Padme đó, biết câu đó không? Việt Nam vô địch tà kiến, sao không biết, Om Ma Ni Padme, Padme bên tiếng Sanskrit, tiếng Pali gọi là Paduma là hoa sen. Nhưng nó xui một chỗ là cái địa ngục Paduma thứ nhất nó có cái tên gọi khác của cái tầng A Tỳ thôi.